

Onze ouderraad is het schoolteam behulpzaam bij onder andere: Sinterklaasfeest, Fancy Fair, Paasmaaltijd, Avondvierdaagse en speldagen. Ook zorgt onze ouderraad voor de hapjes en drankjes bij informatieavonden en recepties.

De ouderraad stelt zich voor:



Rianne van der Knijff

voorzitter

Mijn naam is Rianne van der Knijff, getrouwd met Cor, moeder van Melanie en Madelon.

Ik zit sinds schooljaar 2013-2014 in de ouderraad, eerst als lid, nu als voorzitter. Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij school en ik vind het erg leuk om met ander ouders leuke activiteiten te organiseren voor de kinderen. Naast mijn werk en gezinsleven breng ik graag tijd door met familie.



Michel Stasse

penningmeester

Ik ben Michel Stasse, vader van Daphne en Bram. Beide kinderen zitten op Het Kompas op school. Ik zit sinds

begin 2017 in de ouderraad en vind het hartstikke leuk om op deze manier bij Het Kompas betrokken te zijn. Mijn hobby is hardlopen en ik heb daarbij enkele halve marathons gelopen en ben in training voor een hele marathon.

Linda van Garderen *secretaris*

Mijn naam is Linda van Garderen, samenwonend met Mark van Wingerden en moeder van Zoey, Puck en Guusje. Ik werk binnen een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit doe ik met veel plezier. Verder zwem ik graag en lees ik graag een goed boek. Ook een dagje weg met de kinderen doe ik graag. Ik zit sinds twee jaar in de ouderraad en doe dit met veel plezier. Het leuke van de ouderraad is dat je dichter bij school betrokken bent en het helpen met organiseren van activiteiten vind ik enorm fijn om te doen.

Henriëtte van de Nobelen

Mijn naam is Henriëtte van de Nobelen en heb twee kinderen, Marloes en Evy. Ik zit al een paar jaar in de ouderraad en we hebben een leuke groep. Het leuke van de ouderraad is dat je bij "de leuke" dingen van school aanwezig kunt zijn, denk bijvoorbeeld aan het paasontbijt of de Sinterklaasviering. Als sport doe ik aan cardioboksen. Heel intensief, maar super leuk om te doen.

We zien elkaar bij school!



Kim van Nieuwaal

Ik ben Kim van Nieuwaal, getrouwd met John van Nieuwaal en moeder van Lars, Mads en Svend. De tweeling Mads en Svend

komen pas over een paar jaartjes naar school. Ik ben al ruim vier jaar lid van de ouderraad, de eerste jaren als secretaresse, maar nu als gewoon lid. Aangezien ik nog wel een tijdje kids op school zal hebben, kan ik ook nog een paar jaartjes lid blijven, mocht dat zo uitkomen. Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt, en heb een eigen bedrijfje in Schmink, Glitters en creatieve workshops. Verder ben ik graag creatief bezig, kook ik graag en vind ik het erg leuk om op pad te gaan met 'mijn mannen'. Verder ben ik nog vrijwilliger bij jeugdsoos 'De Halte', waar wij activiteiten organiseren voor de jeugd in Vuren.



Yvonne van Zandwijk

Even voorstellen, mijn naam is Yvonne van Zandwijk, getrouwd met Dirk en we hebben vier kinderen; Hannah (2008),

Owen (2010), Ella (2012) en Thomas (2013). Ze zitten allemaal op Het Kompas. Na 11 jaar in Nieuw Zeeland op een melkveebedrijf te hebben gewerkt, wonen we sinds 2012 in Vuren en ben ik huisvrouw. In mijn vrije tijd lees ik graag een boek en bak ik met veel plezier taarten. Ik vind het erg leuk om op school te kunnen helpen en draag graag mijn steentje bij. Sinds het schooljaar 2018-2019 ben ik lid van de ouderraad.

Anoeschka de Bruijn

Mijn naam is Anoeschka de Bruijn, moeder van Hayley Taylor en Ivy haar kleine zusje. Ik heb zelf ook op Het Kompas



gezet. Ik ben in het dagelijks leven huismoeder en werk parttime. Mijn hobby is dansen. Door middel van in de ouderraad te zitten, wil ik een bijdrage leveren aan het werk op school. Op de dinsdagochtend ben ik bibliotheekmoeder voor groep 1 en 2.

Jessica de Baat

Als lid van de ouderraad stel ik mij graag aan u voor. Ik ben: Jessica de Baat -Verbruggen, geboren en getogen in



Sint Michielsgestel. Via een korte omweg wonen wij nu ruim 10 jaar in Vuren. Ik ben getrouwd met Richard en samen hebben wij twee jongens op cbs Het Kompas, Marcel en Sander. Ik werk als operatie-assistente in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. In mijn vrije tijd sport ik graag (hardlopen, yoga), lees een boek of sta in de keuken nieuwe recepten te proberen. Sinds schooljaar 2013-2014 zit ik in de ouderraad. Ik wilde graag actief betrokken zijn bij school. Ik vind dergelijke activiteiten een belangrijk onderdeel van een onvergetelijke basisschooltijd en daar help ik graag aan mee! Bovendien is het leuk om deel uit te maken van een team enthousiaste ouders die dit allemaal mogelijk maken!



Alinda van Leeuwen

Als lid van de ouderraad stel ik mij graag aan u voor. Ik ben Alinda van Leeuwen, moeder van Fabian en Jasmijn. Ik ben

getrouwd met Danny en woon sinds 2005 met veel plezier in Vuren. Ik werk als financieel medewerkster bij BE-Combi. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om er met elkaar op uit te trekken. Ik ben lid van de OR geworden omdat ik het belangrijk vind betrokken te zijn bij de schooltijd van mijn kinderen. Mede daarom wil ik graag mijn steentje bijdragen aan diverse activiteiten die vanuit de OR worden georganiseerd.